

GESCHENKBOEKEN

Annemarie Bolsius



Dag...lieve kerk
Annemarie Bolsius

ISBN 978-94-91034-18-3
Paperback - 132 blz. - € 15.00

Annemarie Bolsius (Tilburg, 1940) debuteerde bij Liverse met haar verhalenbundel *Rafelranden*, verhalen over het “rafeliger” worden van het leven. *Dag...lieve kerk*, haar tweede “waargebeurde fictieverhalen” zoals ze het zelf omschrijft, gaat over de worsteling(en) en wandaden van Gods grondpersoneel en de spijt van de dingen die goed waren maar op de achtergrond raakten. Sommige verhalen zijn schrijnend, in andere verhalen klinkt de onmacht door ten opzichte van het kerkelijk gezag. Bolsius schrijft haar verhalen met verrassende invalshoeken en subtiele humor.