



**De wilgen, de velden, het water**  
**Augusta Peaux**  
**(bezorgd door Mario Molegraaf)**

**ISBN 978-90-76982-42-8**  
**Hardcover - 128 blz. - € 24.50**

Augusta Peaux? Augusta Peaux! Bloemlezers als Gerrit Komrij en Hans Warren wisten het, maar de lezers zijn haar poëzie volkomen vergeten. Door dit boek zal daarin verandering komen. *De wilgen, de velden, het water* bevat een keuze uit het dichtwerk van de schrijfster (1859-1944). In 'De eenzaamheid als dampkring' gaat Mario Molegraaf op zoek naar de teruggetrokken domineesdochter die verantwoordelijk is voor een aantal van de aangrijpendste, meeslependste, mooiste Nederlandse gedichten.

---

'Mej. Peaux' werk zal ongetwijfeld blijven leven bij allen, die in de toekomstige tijden wezenlijk eenig benul kunnen hebben van dichtkunst en poëzie'

– *Willem Kloos*

'De zeer volkomen Augusta Peaux; er brandt in haar kleine verzen een sprank van dat kunstenaars-goud dat in alle tijden zijn waarde houdt.'

– *Albert Verwey*

'Hartstochtelijke, haast stamelende poëzie (...) eigenaardige, wilde grootschheid'

– *J.C. Bloem*