



Napels! Ik ben er geweest.
Grafchriften en grafdichten

ISBN 978-94-92519-21-4
Paperback - 90 blz. - € 12.95

Klein Jantje likt van de
keukenspiegel al het kwik.
In zijn jeugdige onschuld menend
dat dit hielp tegen de hik.

Op het kerkhof sprak zijn moeder snedig
tot mevrouw van Valen:
het was een zware dag voor Jantje
toen het kwik begon te dalen.
(C. Buddingh')