



Vleugels op de Ventoux  
Frits Criens & Hans Manders

ISBN 978-94-91034-86-2  
Paperback - 56 blz. - € 14.95

In *Vleugels op de Ventoux* geven Frits Criens en Hans Manders een humoristisch en geestig verslag van een fictieve wielenkoers op de Mont Ventoux. De kale berg moet vanuit drie plaatsen worden beklommen. In deze heerlijke wielerkluicht gaan de dichters op vrolijke, eigenwijze manier aan het stoeien met de mooiste aller sporten. De koers en de namen der renners zijn verzonnen, voor de rest biedt *Vleugels op de Ventoux* alles wat echte koersen ook bieden: eerezucht, spanning, sensatie, heldendom, intriges, combines, doping, bijgeloof, een heroïsch einde en... een tragische held.

Als ware cyclisten halen Criens en Manders op de flanken van hun Heilige Berg, de Parnassus, het beste uit zichzelf. De sprankelende inhoud van hun sonnetten in estafettevorm maakt *Vleugels op de Ventoux* tot een must voor wielersfans én liefhebbers van lichtvoetige poëzie.