

POEZIE



Het gerucht van de stilte Ingo de Moor

ISBN 978-94-91034-99-2
Hardcover - 74 blz. - € 19.50

De dichter Ingo de Moor presenteert hier zijn nieuwste bundel *Het gerucht van de stilte*. Het geeft een beeld van leven, liefde en dood, en alles wat er zich tussenin beweegt. Altijd gaat het om wat de mens echt bezielt. Met de natuur waarin wij staan als metafoor schetst hij in een zestigtal beelden de essentie van het bestaan. Verlangen, verdriet, troost en hoop krijgen een eigen betekenis.

Van Ingo de Moor verschenen eerder de bundels *Op de huid van de ziel*, *Waterproef*, *Ode aan Sinjorenstad* en *Wat rest is een dag die niet blijft*.